



Blijvend aandenken aan

DE HEER

EMIEL BAETEN

weduwnaar van Mevrouw

LISETTE MASSET

* Kermt, 1 september 1929

† Hasselt, 22 november 2005

Liefste pa en bompä,

Je gezin ging boven alles voor jou.

Je hield zielsveel van ons,

je kinderen en kleinkinderen,

maar wij ook van jou.

Onvergetelijk blijven voor ons de herinneringen
aan wat we samen allemaal deden.

's Morgens samen ontbijten, je krantje lezen, aard-
appelen schillen, af en toe een heerlijk kopje koffie
gaan drinken en ravotten met de kleinkinderen,
allemaal kleine dingen die ons deden beseffen
dat geluk vaak in een klein hoekje ligt.

Pa, bompä,

wij nemen nu afscheid

van jouw hart met ons hart

onze gedachten steeds bij jou

die wij liefhadden en niet vergeten kunnen...

De families Baeten, Masset, Franssens en Boemans
danken U voor uw gebeden en blijken van oprechte deelneming.

Begraafplaats - Funerarium Dteegmans Lummen - Drukkerij Buschots Lummen