



Jesus! Maria! Jozef!



Gedenk in uw gebeden de ziel van

Jozef Henri BAMMENS,

echtgenoot van

Rosalie AERTS,

Lid van de Bond van het H. Hart,

de Schuttergilde St. Barbara, de Bond der gepensioneerde mijnwerkers, de Centrale der Vrije Mijnwerkers, Oudstrijder 1940-45,

geboren te Zonhoven, de 11 Januari 1908 en godvruchtig in de Heer overleden te Hasselt (St. Salvatoriekliniek), de 28 April 1953, bediend door de laatste H. H. Sacramenten.

Wanneer een vader uit een talrijk huisgezin wordt weggerukt in de volle kracht van het leven, rouwt met de bedroefde familie heel de parochie mee.

Een echtgenoot was hij, die zijn door het huwelijk geheiligde liefde hoog droeg boven alle moderne ont-aarding.

Een Vader, die zijn vaderzending met voorbeeldige wijsheid en onbeperkte toewijding ter harte nam; die met inspanning van al zijn krachten, door hard zwegen zijn huisgezin tot welstand bracht, tot 'n voorbeeld van christen huisgezin dat vrede en geluk uitstraalde.

Groot zullen bij de Heer de verdiensten zijn van hen die de opvoeding van hun kinderen hebben behartigd en door woord en voorbeeld, door hun ouderlijke liefde

hen hebben afgewend van gevaarlijke en verraderlijke stromingen waarin er zoveel afdrijven naar een wuft en onchristelijk leven. Zo zullen de Engelen ook deze onvergetelijke echtgenoot en vader binnenleiden in het paradijs waar hij de helper zal blijven van zijn diepbedroefde vrouw en de steun van zijn kinderen.

O het geluk van kinderen die in hun eigen huisgezin het voorbeeld, ja het heldhaftige voorbeeld hebben gevonden van christelijke deugd en plichtsbetrachting en van kindsbeen af door het voorbeeld der ouders het christelijk leven hebben geleerd.

Vrouw, richt uw ogen vertrouwvol omhoog, want bij God alleen is opbeuring, troost en bijstand in ruime mate.

Dierbare kinderen, weest uw vader waardig en leeft zo dat hij met blijde vreugde op u mag nederzien, dat gij hem allemaal wedervindt in het eeuwig leven.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht!

De plechtige lijkdienst, waarna de begrafenis heeft plaats gehad in de parochiekerk van Zonhoven, op Zaterdag 2 Mei 1953, om 10 uur.

Uw gebeden en uw medevoelen waren ons een zoete troost, waarvoor wij U oprecht danken.

De familiën

BAMMENS en AERTS.

Drukkerij J. Bogaerts Zonhoven