

†
VROOM AANDENKEN
aan Eerwaarde
ZUSTER MARIA BAMMENS

Dochter van Maria, Hulp der Christenen

(ZUSTERS VAN DON BOSCO)

geboren te Zonhoven op 20 december 1914
ingetreden op 31 januari 1938
geprofest op 5 augustus 1940
en rustig in de Heer ontslapen te Kortrijk (St.-Anna)
op 22 oktober 1965,
gesterkt door de H. Sakramenten van de zieken.

Begenadigde ziel die had begrepen hoe mooi het is bij de stille plichtsvervulling zijn rijke talenten in dienst van de zielen te stellen en hoeveel meer het verlossingswerk bij de zielen met gebed en lijden gebaat is, wanneer ze verbonden blijven met het heilswerk van de Heer.

Daarom kan zij in volle bewustzijn, met rustige gelatenheid en blijde offerzin de vervelling en de pijn van een langdurige ziekte aanvaarden en bezien in het licht van de eeuwigheid. Haar beminnelijke wijsheid en eenvoud blijven ons voorbeeld.

Liefde Moeder, Broers en Zusters, ik werd teruggeroepen tot de Vader om de glorie van de Verrezen Kristus te delen. Daar verwacht ik U allen.

Dierbare Medezusters, het was voor mij een grote genade en vreugde met U samen te werken.

Nu help ik U van uit de hemel. "Houdt intussen uw aandacht gevestigd op al wat waar is, op al wat edel, rechtvaardig, rein, beminnenswaardig en welgevallig is, op al wat deugd heet en lof verdient." Fil. IV, 8

Mijn Jezus, barmhartigheid
Maria, hulp der christenen, b. v. o.



Diepgevoelig aan uw blijk van genegenheid,
danken wij U van harte voor uw gebeden en
deelneming.

Zeereerwaarde Moeder Provinciaal en
Dochters van Maria, Hulp der Christenen,
(Zusters van Don Bosco);
De familie BAMMENS.

Druk A. Theys, Marke