



Bid voor de ziel van zaliger

MIJNHEER

ALEXANDER BEERTENS

echtgenoot van

DAME Maria Thoelen

Lid van den Bond van het H. Hart

geboren te Geuk den 17 Maart 1874 en plotseling
overleden te Winterslag (Klotbroek) den
19 December 1938.

Door allen die hem kenden was hij bemind en
wordt hij betreurd; de oprechtheid en wreedzaam-
heid van zijn gemoed, de goedheid zijns harten
verwierven hem de algemeene achting. H. Aug.

Troostvolle waarheid, bij menig droevig afster-
ven!

De dierbare overledene, door eene plotselinge
dood, te haastig van de liefde der zijnen ontrukkt,
was vooral een vurig kristen; hij beminde het ge-
bed en het huis des Heeren, volbracht zijne plich-
ten, was altijd met Gods heiligen Wil tevreden.
Daarom mogen wij ook met reden verhoplen dat
O. L. Heer op wien hij altijd zijn vertrouwen stel-
de, hem in liefde zal ontvangen en binnen zal
leiden in het rijk der uitverkorenen.

Geliefde echtgenoot, kinderen en bloedver-
wanten, gij waart mijne liefde en mijn troost. Mij
heeft de Heer weggenomen. Zijn Heiligen Wil zij
gezegend!

Denkt dikwijls aan mij. Van uit den hemel blijf
ik steeds over U waken en voor u bidden.

Drukkerij Concordia, Winterslag