

Dankbaar aandenken aan
Mevrouw

Anna Bellefroid

Weduwe van de heer

Theophiel Jeuris (+1978)



Geboren te Hasselt op 11 oktober 1904 en
aldaar godvruchtig in de Heer overleden in het
rusthuis St.-Elisabeth op 14 oktober 2003,
gesterkt door de Heilige Sacramenten.

Begravenissen. en drukwerk nv P. Thijs, Zonhoven
Tel.011/81.30.46

*Voor u zijn er geen verten meer
en alles is nabij*

*Des levens aanvang glinstert weer,
geen gisteren en geen morgen meer,
geen tijd meer en geen muren;
en alle angst voorbij,
verlost van schaduw en van schijn,
wordt pijn en smart
tot vreugd verheven!
Hoe kan het zo eenvoudig zijn,
hoe kan het leven hemel zijn,
met U, o kern van alle leven!*

(Felix Timmermans)

**De familie dankt U allen voor uw
gebed en bliken van medeleven.**