



Tot dierbaar aandenken aan

MEVROUW

Elisa BERGMANS

weduwe van de Heer

Louis POELMANS

* Genk 1-7-1905

† Genk 14-10-1979

*Zij was lid van de kristelijke bond van
gepensioneerden en van de K.A.V.*

Een moeder zou niet mogen sterven,
Mam het is niet te geloven dat ge ons
naar 't hemelhuis zijt voorgegaan.
Door onze droefheid en smart heen dan-
ken wij Onze Lieve Heer dat wij U als
moeder mochten hebben.

Mam dank U voor onzen thuis
dank U voor uw eenvoud
dank voor al uw liefde en begrip
dank U omdat ge ons heb leren
werken.

Peet, ge waart goed en begripvol, wij
vergeten U nooit.
Bidt voor Mam dat ze nu met onze Pa
samen in den hemel gelukkig moge zijn.

De families

*BERGMANS, VANHOVE en
POELMANS, FRANSSENS danken U.*

Begraaf. Remans en Zoon - Druk Cordemans