



*Herinner mij niet in sombere dagen.  
Als wolken en lucht het licht verjagen.  
Herinner mij in stralende zon  
Hoe ik was toen ik alles nog kon.*

*Na meer dan 20 jaren van ziekte en lijden heeft  
de Heer haar geroepen voor een beter leven*



*Dankbare herinnering aan*

*Mevrouw*

*Anna Emma Josepha  
Borremans*

*echtgenote van de Heer  
Joannes Keyneñ*

*Gepensioneerd Onderwijzeres  
Lid van Ziekenzorg*

*Geboren te Borgerhout op 6 augustus 1921  
en overleden in het A.Z. St.-Elisabeth  
te Herentals op 13 juni 1998, gesterkt door  
de H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.*

*Lieve moe,  
je strijd is lang en moeilijk geweest.  
Onze gevoelens waren tegenstrijdig.  
Wij wilden U zolang mogelijk bij ons  
houden, maar anderzijds wisten wij dat  
het leven nog menswaardig moet zijn.  
Gelukkig hebben wij deze hartverscheu-  
rende keuze niet moeten maken. Maar nu  
je aan de overzijde bent weten wij dat je  
eindelijk vredevol en gelukkig zult zijn bij  
de Heer.*

*Lieve moe, alles wat wij hebben en zijn  
hebben wij aan U te danken.  
Niemand kent U zoals wij U gekend  
hebben.  
Bedankt voor uw liefde. Bedankt, lieve,  
lieve moe. Er komt een dag dat wij U  
weer ontmoeten.  
Tot weerziens...*

*De familie dankt u voor uw oprechte  
blijken van deelneming en uw gebed.*

*Herenthout, 18 juni 1998.*