

Wij gedenken vroom  
in ons samen bidden het leven van

**de Heer Franciscus BOSMANS**

echtgenoot van

**Mevrouw Yvonne SCEVENELS**

geboren te Linkhout op 13 februari 1927,  
in de Heer overleden te Herk-de-Stad  
op 31 juli 1977,  
na de sacramenten van de zieken  
ontvangen te hebben.

---

Heer, Uw besluiten zijn ondoorgrondelijk,  
niemand kan opkomen tegen Uw wil en  
iedereen moet voor U het hoofd buigen.  
Met gebroken, maar onderworpen hart zeggen  
we : « Heer, Uw wil geschiede ».

Heer God, wij danken U voor dit schone  
leven van vader, die ons zo dierbaar was  
en die Gij nu uit ons midden hebt wegge-  
nomen om bij U te zijn.

Wij danken U voor alle liefde en steun, die  
van hem, door Uw genade, tot ons is ge-  
komen voor ons geluk.

Wij bidden U, dat alles wat hij beleefd en  
gedaan heeft, dat alles wat hem zalig was en  
waarin hij groot is geweest, tot ons mag  
blijven spreken, dat hij voort mag leven in  
ons hart en in onze gedachten.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen  
en familie, dank U voor het geluk dat we  
samen mochten delen in dit leven, dank U  
voor uw liefde en goedheid. Blijft elkander  
liefhebben en steunen. Ik bid voor U bij ons  
aller Vader in de hemel, waar we eenmaal  
elkaar zullen terugzien.



**Uw blijken van oprecht medevoelen  
en uw deelname aan deze eucharis-  
tieviering brachten ons troost.**

**Wij danken U.**

**De families BOSMANS, SCEVENELS  
MEYBOSCH en BOSMANS.**

drukw. peeters, berbroek  
drukk. van wing, herk-de-stad