

Troostvol aandenken aan

de Heer Fons CUYVERS

Echtgenoot van Mevrouw
Melanie DE BUSSER

Oud-Strijder 1940 - 1945

Lid van de N.S.B.

Lid van Ziekenzorg

Lid van de K.B.G.

Geboren Eindhout op 14 maart 1914 en
zachtjes ingeslapen te Duffel in het A.Z.
Sint-Maarten op 3 februari 2003,
gesterkt door het geloof in de H. Kerk.

—

De familie dankt U van harte
voor Uw gebed en betoonde blijken
van deelneming.

Je gaf ons zo veel van wat in je was.
Steeds je aandacht gericht naar ons
waar je zoveel van hield, we hebben veel
van jou geleerd en zullen daar nog dikwijls
met grote dankbaarheid aan terugdenken.
Mooie momenten hebben we met je beleefd,
bij jou konden we altijd en voor alles terecht.
Daarom is dit afscheid zo hard, onnoemelijk
veel hadden we jou nog terug te geven.
Maar nu is alles voorbij.
Je hebt met heel veel moed
je strijd gestreden...