

Dankbare herinnering aan

## José Daems

echtgenote van  
Jos Michiels

geboren te Geel op 17 april 1940  
en er onverwacht ingeslapen in het AZ St.-Dimpna  
op 23 mei 2012.

De familie dankt u voor uw aanwezigheid  
en woorden van steun en troost.

Zé, ma, oma

Dank je wel voor al die mooie jaren  
dat we samen gelukkig waren.

Onze vele familiefeestjes, jullie 50-jarig jubileum,  
we zijn blij dat we dat allemaal mochten meemaken.

Altijd stond je klaar voor ons, je man,  
je kinderen, je kleinkinderen en achterkleinkind.

Niks was je teveel,  
nooit hoorden we je klagen,  
maar de laatste maanden  
zagen we je toch moe worden.

Het zal nooit meer hetzelfde zijn :  
je thuis, je stoel, je bruine tas koffie  
en zelfs wij, die zonder jou  
nooit meer dezelfde zullen zijn.

We zien je graag en zullen je nooit vergeten!!!