



Dankbaar aandenken aan

de heer
Jules DE BUSSE

echtgenoot van mevrouw
Rosa MICHIELS

Geboren te Olen op 6 april 1927
en thuis in familiekring overleden te Herentals op 15 september 2007.

Voorzien van de Sacramenten der zieken.

Trouwe supporter van SKS Herentals.

Lid van OKRA.

Lieve va, vava,

Werken en zorgen voor je gezin was je levenstaak.
Steeds was je voor ons in de weer.
Samen met ons moe bouwde je voor ons een warme thuis.
Later hielp je waar je kon bij het bouwen of verbouwen van ons eigen huis.
Uren bracht je door in "den hof".
Aan verse groenten hadden we nooit gebrek.
Je kon genieten van de voetbal, een kaartje leggen of het lezen in je krant.
Je was trots op je kinderen, klein- en achterkleinkinderen, één voor één.
De laatste tijd voelde je je krachten minderen en was je erg moe.
Je aanvaardde dit en zei eenvoudigweg: we weten waar we voor staan.
Dat onze Luc je voor moest gaan, heeft je diep geraakt.
Ook dit heb je op je eigen manier gedragen.
Nu wordt het ook stil rond jou en moeten we alleen verder.
We zullen je missen.
Nooit zul je uit onze gedachten zijn.
Je blijft ons grote voorbeeld, onze va.
Bedankt voor alles wat je deed en wie je was.

De familie dankt U voor uw gebeden en blijken van deelneming.