



Dankbare herinnering aan

mevrouw

Wiske De Busser

echtgenote van de heer

Jef Raeymaekers

Geboren te Olen op 24 januari 1924
en overleden in het R.V.T. Sint-Anna te Herentals
op 13 januari 2011.

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjejes die je stierf
't is vreemd maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ongaan.
Je zegt, ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

Toon Hermans

De familie dankt u voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

