



TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN

Mynheer Camille-August Debremme

Soldaat bij het 1^o Regiment Gidsen

Echtgenoot van Madame Florence Scavenels

JEZUS! MARIA! JOSEPH!



TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN

Mynheer Camille-August Debremme

Soldaat bij het 1^o Regiment Gidsen

Echtgenoot van Madame Florence Scavenels

geboren te Deenderwoude, den 9^o Maart 1891,
gestuurd op het veld van eer in de gevechten
bij Dixmuiden, den 18^o Januari 1916.



Een dappere, die weihewust zijn leven geeft om
de eer van zijn Vaderland te verdedigen, wordt
ongelukkig, om zijn militairen moed, door
Christus, gekroond; de, op christelijke wijze
nabyerde dood verzekert den soldaat het heil
van zijn ziel.

Weest fier, o Christelijke Moeders, weest fier op
uwe zonen. Weest fier, o Christelijke Vrouwen,
weest fier op uwe echtgenooten. Van al onze
smarten is de uwe wellicht de eerbiedwaardigste.
Ik zie U in rouw, maar recht op, naast de Moeder
van Smarten, aan des voet van het Kruis. Laat ons
U mogen gelukwenschen te gelijk met het betogen
onzer deelneming in uwe droefheid. Al onze helden
komen niet op de dagorder der legers voor; maar
wij hebben alle reden om aan te denken, dat zij de
euwige kroon ontvangen hebben die het heid
der ontverkeren siert. (Kardinaal Mercier)

Dierbare echtgenote, kind, ouders, broeders,
zusters en familie, gwaer is het kruis dat God u
overzendt doch troost u en bid voor mij; later
zullen wij ons wederzien.



De plichtige lijdendienst zal plaats hebben te
Kempt, Donderdag 18 Januari 1917, om 9 uren.