



*Liefde,
Ik kon niet zeggen wat ik voelde
ik heb het ook niet uitgelegd
maar toch wist jij wat ik bedoelde
de stilte had het al gezegd
als ik je kuste of je greefde
in blijheid of in droefenis
de liefde is pas echte liefde
als stilte de taal geworden is.*

Toon Hermans

Dankbaar aandenken aan

de heer

Jef GEUKENS

weduwnaar van mevrouw

Mit DAMS

Geboren te Geel op 5 november 1922
en onverwacht overleden in het R.V.T. Sint-Jozef te Wiekevorst
op 11 mei 2007.

Voorzien van de Sacramenten der zieken.

Geheel onverwacht ging je heen
zonder afscheid te nemen,
geen handdruk, geen lach, geen laatste zoen.
De pijn om uw onverwacht heengaan
wordt verzacht met de gedachte
dat u nu terug met ons moeke verenigd zal zijn.
Misschien beseffen we op dit ogenblik nog niet ten volle
wat uw heengaan voor leegte achterlaat.
Maar de nodige sterkte putten wij
uit uw voorbeeldige levenswandel,
uw werkkraft en uw toewijding
en grote liefde voor uw gezin,
dat u toch nauw aan het hart lag.

Afscheid nemen
is het moeilijkste
in het leven.
Men leert het nooit.

De familie dankt U voor uw gebeden en blijken van deelneming.