

“Laat de kleinen tot mij komen,
want aan hen behoort het Rijk der Hemelen”.

Mt. 19,14

Ik ga, zei Jezus, daar op aarde
een kindje zoeken dat mij mint.
Ik ga mij dan een huisje maken
in 't reine hartje van dat kind.

En Jezus kwam dan in mijn hartje,
Van alle hebben toch zo rein.
En ik, ik zag Hem toch zo geerne,
omdat ik dicht bij Hem mocht zijn.

Wat was ik blij te kunnen bidden
tot Jezus lief, zo hart aan hart :
“O, zegen nu mijn goede Ouders
en blijf bij ons in vreugd en smart.”

Vormsel - 28 april 1988

Gert HULSMANS

° 1 juni 1978

† 10 mei 1988

Dank je lieve Gert,
met pijn leggen we je neer
in de handen van de levende God.
Wees daar onze vreugde.

De Families HULSMANS-DANIËLS
danken U voor uw blijken van
medeleven en gebed.