



†

Dankbaar gedenken wij

De Heer

Jan KEYNEN

*weduwnaar van Mevrouw
Anna BORREMANS*

*Oudstrijder 1940-'45
Lid van de Vrije Bevelse Duivenbond
Gepensioneerd onderwijzer*

*Geboren te Herenthout op 21 juli 1919
en aldaar overleden op 11 januari 2002.*

Lieve va,

Het is nu drie jaar geleden dat ons moe is overleden. Drie jaar heb jij je dapper en alleen geweest. De band met je dochters werd intenser, en van een krachtdadige man werd jij een milde, zachte vader. Je had moed en hoop tot de laatste dag. Jij hield zo van dit leven maar je lichaam wilde niet meer mee. Jij was een vechter maar je hebt de strijd verloren. Uit jouw sterkte putten wij de kracht om verder te gaan.

Vaarwel vader, wij zullen je missen maar je blijft in ons hart.

De familie dankt u voor uw aanwezigheid en medeleven.

Herenthout, 16 januari 2002.