

Dankbare herinnering aan

De Heer

FRANS LAEREMANS

echtgenoot van mevrouw

ANNA LIEVENS

geboren te Olen op 13 januari 1913

en overleden te Herentals

in het St-Elisabethziekenhuis

op 13 oktober 1989

gesterkt door de ziekenzalving.

Lid van de K.W.B.

Zijn echtgenote,
kinderen en kleinkinderen,
de families Laeremans, Lievens,
Vervoort, De Busser, Willems en Driesen
danken U voor uw gebed.

Begr. - Fun. V. Hove, Westerlo, (014) 54 44 76
Drukkerij Peeters - Herentals Tel. 014/21 75 74

Vader,

We wisten dat ge ons moest verlaten na deze lange doodstrijd, en toch doet het zo'n zeer, vader, want we hielden van U. Voor ons hebt ge in de hemel een plaats verdiend op de ere-tribune.

Misschien vinden andere mensen dat al dat gewroet op het land vroeger en later dat gekap in de koolmijnen vergeefse moeite geweest is. Wij weten wel beter en zijn er fier op dat uw werkkraft en volharding voortleeft in ons en in onze kinderen.

We zijn heel blij dat je nog een lange tijd van je pensioen hebt kunnen genieten en samen met ons plezier hebt beleefd aan uwen hof.

Luxe heb je nooit gekend maar je had wel de liefde van je kinderen en kleinkinderen.

Bedankt, va, voor de grappen en plezante momenten die we samen hebben mogen beleven, voor alles wat je ons hebt geleerd en vooral voor je liefde.

Je was een braaf en goed mens, je hebt je altijd opgeofferd voor je gezin.

Wij hopen de leegte die je nu achterlaat te vullen met het gedacht dat je nu eindelijk de rust gevonden hebt die je dubbel en dik verdiend hebt.
