



Dankbare herinnering aan

MEVROUW

LOUISA LAEREMANS

Weduwe van de heer
ALFONS MERTENS.

Geboren te Poederlee op 21 december 1951
en godvruchtig overleden in de St.-Elisabeth-
kliniek te Herentals op 17 september 1996,
gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken.

*Moeke,
Jij bent nu hoog in de hemel
bij Onze Lieve Heer.
Ik ga je missen,
maar in mijn hartje ben je
steeds bij mij.*

Je kleinkind Dimitra.

*Mijn lieve dochter,
Uw wens is vervuld,
ik heb afscheid genomen,
nu weet ik dat gij naar uw vader gaat,
dan is hij ook niet meer alleen.*

Je moeder.

't Is opeens zo snel gegaan,
we weten wel : na al die pijn
die je moest doorstaan
was het beter zo.

En toch kon je nog grapjes maken,
terwijl je wist dat je moest sterven.

Nu is alle pijn voorbij maar...
afscheid nemen doet ook pijn.

Je bent er niet meer maar je leeft voort
in je kinderen, je kleinkind, je moeder,
je broers, je zus, neven en nichten.
Rust zacht nu, we zullen je missen.

Dag ma, moeke, dochter, zus en tante.

Je familie.

Haar kinderen, kleinkind, moeder en de
familie

danken U voor uw gebed en
deelneming in hun rouw.

Nooit vragen, nooit klagen, maar pijn in stilte
dragen.

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
je hebt het met heel veel moed gedaan,
wie kan voelen wat je hebt geleden
en wie kan weten wat je hebt doorstaan.