

Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Eddy MELOTTE

geboren te Zonhoven op 9 juli 1962 en na een smartelijk ongeval overleden in het St.-Jansziekenhuis te Genk, op 26 augustus 1982, gesterkt door de H. Sakramenten.

Mevrouw MELOTTE-DONNÉ

kinderen en familie

**danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.**

Begr. Thijs-Melotte - Zonhoven - Druk. Vanderheyden

Er zijn ogenblikken in ons leven, dat alles zwart wordt vóór onze ogen, vooral als een jong leven, rijk aan schone beloften, met één slag uit ons midden wordt weggerukt.

God, wat kan het leven pijn doen.

En toch... moeten wij verder... verder ons kruis en onze kleine vreugden dragen.

Eddy, gij waart een fijne goede jongen, broer en kameraad. Gij hield van het leven en kont het aan. Voor ons waart gij de jongen met toekomst. Altijd hebt ge uw helpende handen uitgestoken.

Altijd waart ge even vriendelijk en oprecht. Uw rust en kalmte maakte U beminnelijk voor iedereen.

Het doet dan ook ontzettend pijn om van U nu reeds afscheid te nemen.

Moge uw gebed en het gebed van pa ons de moed geven om ons verder aan het leven toe te vertrouwen.

Uw korte leven willen we liefdevol bewaren als een heerlijk geschenk van Gods goedheid.

Ma, ween niet om mij, ik had een lot gekocht en hoopte een grote reis te winnen, en kreeg onverwacht de gedroomde reis naar het volle licht bij de Heer.

Ik wist niet dat het hier zo fijn was.

Droog uw tranen met mijn dankbaarheid.

Lieve broers en zusters, met U was het leven fijn. Haalt de band van liefde nog dicht aan, en schaart U rond ons ma die nu dringend liefde nodig heeft.

Blijf met haar de pijn van het afscheid dragen, gelovend dat we eens weer samen het volle en echte geluk zullen vinden in het huis van God onze Vader.