

†  
Dankbare herinnering aan

DE HEER

**Emiel MEYERS**

echtgenoot van Mevrouw

**Jeannette MARTENS**

Lid van de Limburgse Jagersvereniging

Geboren te Beverst op 17 maart 1932 en plots  
in de Heer ontslapen te Bilzen  
op 7 oktober 1988,

voorzien van het sakrament van de zieken.

De families MEYERS, MARTENS,  
APPERMONT en SCHRAETS,  
danken voor uw gebed en blijken van  
deelneming.

Als goede mensen sterven, wordt de wereld  
armer. Wij zijn geschokt nu dit leven zo  
plots en veel te vroeg is afgebroken.

Hij had een groot hart voor zijn gezin en  
voor iedereen die een beroep op hem deed.  
Nooit weigerde hij een dienst. Altijd moe-  
digde hij aan wie het leven niet zo optimis-  
tisch bekeek als hij. Hij had smaak in het  
leven en kon genieten van de kleinste dingen.

Dat grote hart ligt nu voor altijd stil of toch  
niet... want als gelovigen weten wij dat wij  
verder leven in het hart van God. „Mijn hart  
zal onrustig zijn, God, tot het rust in U.“

(Augustinus)

Rust nu uit, goede mens en geniet van Gods  
heerlijkheid.

God en Vader,

deze dood doet ons veel pijn,

Help ons om het leed te verwerken

en weer te geloven in het leven.

Dank U dat wij al die jaren

gelukkig mochten samen zijn.

Laat hem nu tot rust komen

in die heerlijkheid van U

waar wij eenmaal elkaar zullen zien

en kennen van hart tot hart.

Dan is alles goed. Amen.

Begr.-Fun. Lathouwers - Druk Sijmoens, Bilzen



bedroefd  
om je heengaan  
dankend  
om wat jou bezielde