

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in Mij
gelooft zal leven ook al is hij gestorven. »

Jo XI, 25.



VROME HERINNERING AAN

de heer

Alfons Michiels

echtgenoot van mevrouw

Philomena Roodhooft

geboren te Geel op 19 januari 1904
en aldaar overleden in 't St.-Elisabeth-
ziekenhuis op 13 november 1978,
voorzien van de H.H. Sakramenten.

Een eenvoudig man, een goed echtgenoot en vader
is in alle stilte van ons heengegaan.

Hij heeft zijn leven, zijn lijden opgedragen aan
God in navolging van de Heer Jezus.

Het was een stil, eenvoudig leven in het oog van
de mensen, maar kostbaar en verdienstelijk voor
de Heer, zijn echtgenote en kinderen.

Hij heeft zijn levensopdracht vervuld zoals de Heer
het van hem gevraagd heeft. Tegenslagen en lijden
werd hem niet bespaard, maar hij heeft alles
edelmoedig gedragen.

Dierbare echtgenote, samen hebben we lange tijd
lief en leed gedragen. Heb dank voor al uw goede
zorgen zowel 's nachts als overdag. Wij blijven
verbonden in de liefde van de Heer. Gij hebt mij
bijgestaan tot het uur van mijn dood.

Beste kinderen, gij hebt voor uw vader gedaan
wat mogelijk was. Steeds waart ge bereid om te
komen waken zowel thuis als in het gasthuis.
Dank voor alles.

Liefste kleinkinderen, gij waart voor mij de zon
in mijn leven. Ik was fier op u. Bewaart mij in
uw hart. Eens zien we elkaar weer in volle heer-
lijkheid en blijvende vreugde bij de Hemelse
Vader.

Wij danken u voor uw blijken van
deelneming en voor uw gebed voor
de overledene.

De familie MICHIELS - ROODHOOFD.

Aann. Begr. Tielemans-Nevelsteen - 014/58.84.6>

Geel - Drukk. Meeus