



Dankbare herinnering aan

Jos Michiels

weduwnaar van

José Daems

geboren te Geel op 16 augustus 1938
en er overleden in het AZ St.-Dimpna
op 30 maart 2014.

De familie dankt u voor uw aanwezigheid
en woorden van steun en troost.

Pa, Opa

Heel je leven heb je hard gewerkt en gezorgd voor ons ma,
je kinderen en je kleinkinderen.

Altijd stond je klaar met een helpende hand : bouwen,
verbouwen, kasten en keukenkastjes maken.

Je was altijd wel met iets bezig.

Ook werken in den hof en in de serre, je vogels,
naar de voetbal gaan, een pintje drinken en je sigarreke.
Puzzelen in de veranda en kruiswoordraadsels maken,
dat deed je ook zo graag. En dan je goeie vriend nog hé,
onze Centa.

Na een lange tijd van vechten heb je dan toch moeten
opgeven. Je hebt je altijd zo sterk gehouden ook al heb
je zoveel meegemaakt, nooit hoorden we je klagen.

De laatste weken zagen we je wel moe worden.

Je kwam niet meer buiten, sliep heel veel, at bijna niets meer
en je wou graag naar ons ma gaan.

Je hield zoveel van ons allemaal. Je zei het nooit met zoveel
woorden, maar wij wisten het wel. Wij zullen je missen in ons
leven en zullen altijd om je blijven geven.

Slaap zacht lieve pa, opa, je hebt je rust verdiend.

:xxx