

Een leven nog vol beloften  
is te vroeg uit ons midden heengegaan  
maar in de liefde van God  
voor eeuwig voltooid.

In onze dankbare herinnering blijft voortleven

MEJUFFROUW

## Christiane MOTHET

\* 21.11.1959 Zonhoven

† 17. 2.1980 Hasselt

Die dag  
toen de avond viel  
zei Jezus :  
"Kom, laten we oversteken  
naar de andere kant." Mc.IV.35.  
Vandaag  
bij de inzet van de veertigdagentijd  
leert Gij ons bidden Heer :  
"Ja, er is toekomst."  
Betrouw op mij."

Vrienden,  
uw deelname in onze pijn  
sterkt ons,  
maar nog meer  
uw deelname in ons vertrouwvol gebed.

**De familie MOTHET - GIJBELS.**

CHRISTIANE.

Wij zijn verslagen bij je heengaan !  
Iedereen is er stil van.  
Uit elke blik, uit elk gebaar,  
uit elk bijna niet te vinden woord

voelen wij allen  
een diepdoordringende smart  
maar ook een intens meeleven.

CHRISTIANE, kind, verloofde en zus.

Nu begrijpen we nog beter  
wie je waart  
en wie je voor ons blijft.  
Je was ons zo sympathiek  
je leefde tussen ons  
als jongste van de twaalf  
zo blij, joviaal in je omgang  
zo vriendelijk tegenover iedereen.

CHRISTIANE.

je thuis was je vreugde  
zon, leven, liefde en hulp  
blij zijn en blij maken.  
Was het je jong hart dat  
van alles en iedereen hield  
vooral van je goede pa en liefste ma.  
'n Goed hart  
dat zoveel goedheid uitstraalde.  
De enige pijn die je ons aandeed  
was je onverwacht heengaan.  
En ook daar kon je niets aan doen.  
Aan de Heer vertrouwen we je toe.  
Ja, bij Hem is er toekomst.  
Dag Pa, dag Ma  
dag beste Johan  
broers en zussen, nichtjes en neefjes.  
Dag allemaal.  
Ik bid voor u  
ik hield van u  
en wou u nog zoveel geven,  
ik had alleen maar  
mezelf te geven.

H. Maagd der Armen, verlicht ons lijden.

Begr. Nenczl, Zonhoven