

DE HEER

Clement PEETERS

echtgenoot van mevrouw
CLEMENCE MICHIELS

geboren te Geel op 23 januari 1926
en thuis in familiekring overleden te Geel-Larum
op 26 oktober 2001,
begeleid door de gebeden van de kerk.

Hij was lid van KBG en KWB

Wie had dit enkele weken geleden kunnen denken?

Dat onze va zo ziek was.

Toen je begin oktober tegen ons Gitte zei dat je haar paarden niet meer kon verzorgen, beseften we dat er iets mis was. Twee weken later kwam dan plots het slechte nieuws.

Maar dat het allemaal zó snel zou gaan had toch niemand verwacht.

We hadden het altijd zo gezellig: Kerstmis, de verjaardagen, Larum kermis of een etentje tussendoor. Je kon er zo van genieten om met z'n allen samen te zijn. Nu blijven er alleen nog maar de herinneringen. We zullen je missen va, want altijd stond je voor ons klaar. Al ging het de laatste tijd

misschien niet altijd even goed, je moest en zou onze Guy helpen met hout zagen, onze Wim helpen in zijn hof, ons Chris bijstaan waar nodig...

Je was ook zo fier toen ons Sally haar eigen zaak begon, en dan nog wel in Larum. Toen ze ons vertelde dat er een eerste achterkleinkind op komst is kon je geluk helemaal niet op.

Spijtig genoeg zal je dit niet meer mogen meemaken. En dan ons Lisse; ze zal nu scholeke moeten spelen zonder haar vake. Je had daar zelf ook zoveel plezier in.

Wat moet ons moe nu gaan beginnen? Jullie deden altijd alles samen. Ze heeft zo goed voor jou gezorgd. Tot de laatste moeilijke dag heeft ze alles zonder hulp op haar schouders genomen. Bedankt moe, we zijn fier op je.

Je was door iedereen graag gezien. De buren, je kaartvrienden, je vroegere werkmakers, je schoonbroers en -zussen met wie je zo graag een pintje ging drinken. We zullen je nooit vergeten, ook al blijft je stoel nu leeg.

Bedankt va, voor alles wat je voor ons was, we zullen je missen.

De familie dankt u voor uw aanwezigheid, uw gebed en bliken van medeleven.

Begravenissen-Funerariums Verstappen n.v.
Diestseweg 62, 2440 Geel, Tel. 014/58.84.65

