



Dierbaar aandenken aan Mevrouw

Anna-Maria Bertha PEETERSEM

weduwe van de Heer

Willem Theodorus PEETERS

geboren te Hasselt op 29 juli 1876 en
godvruchtig overleden te Genk in het
St-Jansziekenhuis op zaterdag 28 juni
1969, voorzien van de h. sacramenten
der zieken.

Gelijk iedere mens, kreeg ook deze
vrouw een deel van Kristus' kruis te
dragen, vooral de laatste jaren waren
zwaar en lastig. Kracht en sterkte vond
ze in het geloof en de maandelijkse
ziekencommunie.

In dit geloof zal ze ook het eeuwig ge-
luk bezitten, indachtig het woord van
Kristus: "Wie in Mij gelooft, zal eeuwig
leven". "Wie mijn vlees eet en mijn
bloed drinkt heeft eeuwig leven".

Hartelijk dank aan allen, die in mijn
lange ziekte een hulp en troost zijn
geweest.

Gebet

Wij smeken U, Heer, wil in uw barm-
hartigheid de ziel van uw dienares
deelachtig maken aan de eeuwige ver-
lossing, door Kristus onze Heer, Amen.



De families PEETERSEM en PEETERS

*danken U voor uw blijken van
innige deelneming.*

Drukk. Cornelissen, Genk
Begr. Bammens-Bogaerts, Winterslag