



In herinnering aan

Jozef POELMANS

echtgenoot van
Florentine PEETERS

* Kermt, 21 januari 1911
† Genk, 7 december 1985

Bompe

Je lieft Je van het leven en de natuur.
Je leek wat een strookje eik, zo
vastgeankerd in de grond dat geen storm
je kon verdrin.

Je straalde die overvloed uit, jarenlang
op de muur of als je werkte in de tuin.

Aan de buitenkant leken je handen op
die Kempenland: wat net en pluimgras,
blauw gewollen beken en hier en daar
verstrooid, wat margrietten, yfokroten of
zinnepbloemen.

Aan de binnenkant leken ze landkaarten
met snehwegen of wandelpaden, waarop
we steeds de weg naar huis terug
konden vinden.

Je nam er je kinderen en kleinkinderen in
mee, naar de wereld van vogels, bloemen
en vruchten, naar de wereld van de
techniek, waaruit soms vreemdeportige
machines ontstonden, die leken op de
perpetuum mobile van het leven.

We vertrouwen je nu toe aan de aarde,
die je zo graag bewerkte en aan Gods
handen, die je liefdevol in Zijn tuin zullen
ontdeiden.

De familie dankt
voor uw geboden
en uw medeleven.

Genk, 12 december 1985