



TOT AANDENKEN VAN
LEA POELMANS

echtgenote van
De Heer Cyriel VANSTRAELEN
Lid van de Tiense ontspanningskring
en de Vereniging van nierpatienten.

Geboren te St. Huibrechts-Lille op 9 oktober
1950 en godvruchtig in de Heer overleden te
Oostende op 24 september 1989, voorzien
van het sacrament der ziekenzalving.

De familie dankt voor je gebed
je aanwezigheid
je meeleven.

Wij worden stil bij het haastig heengaan
van Lea.

Onze gedachten en gevoelens gaan spontaan
naar het gemis dat niet te noemen is.

Doorheen onze tranen moeten wij toch dankbaar
zijn voor haar leven. Het lijden en de tegen-
slagen werden haar niet gespaard. Moedig heeft
zij haar leed gedragen.

Vol vertrouwen keek zij altijd vooruit.

Elke dag dat zij op deze wereld heeft geleefd
was de moeite waard.

Die haar goed gekend hebben herinneren zich de
mooie momenten en de heerlijke stonden
die zij samen hebben mogen beleven.

Ook vandaag willen wij God danken voor al het
goede dat Lea onder ons mocht doen.

En laten wij dan,
zolang wij hier de tijd krijgen
op onze beurt pogen in haar spoor te gaan
en niet ophouden elkaar goed te doen.

ZIJ RUSTE IN VREDE.

« Hechtelse Drukkerij »