

Bid voor de ziel van zaliger

MIJNHEER

Henricus-Matheus PUT

echtgenoot van

Maria LANTMEETERS

*lid van den Gedurigen Eeredienst van St-Jozef, van
't Genootschap Kruis en Lijden, van de Broederschap
van O. L. Vrouw van Zeven Weeën en van den
Bond der Weggevoerden.*

geboren te Hasselt den 16 September 1887 en god-
vruchtig overleden te Genk, den 25 Juni 1936, voorzien
van de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Veel heeft de dierbare overledene geleden; in waar-
heid derhalve mag hij met David zeggen: „Benauwd-
heden en pijnen overvielen mij (Ps. CXIV), mijn leven
teerde weg in smart en mijne jaren in zuchten (Ps. XII),
maar Gij, o Heer, waart mijne hoop; want zij die in
tranen zaaien, zullen in vreugde maaien”.

Dierbare echtgenote, treur niet omdat de Heer mij
roept; verheugd ben ik gegaan tot mijnen hemelschen
Vader; Hem zal ik vragen U te zegenen en te ver-
goeden, voor al de goede zorgen waardoor gij mij op
aarde omringd hebt.

Lieve kinderen, wist ge hoezeer ik U beminde! Van
uit den hemel, zal ik nog beter over U waken. Eert
moeder alle dagen van uw leven, vergeet uw vader
nooit; bidt, dan ook zult gij goed leven en gelukkig
zijn. O Maria, Moeder der Weezen, bescherm mijne
kinderen,

Vaartwel, dierbare ouders, broeders, zusters, fami-
lielieden en allen die mij lief hebt. Ik verlaat eene aarde
van ellende om een rijk van vrede te gaan genieten.

Tot weerziens bij God.

Jezus, Maria, Jozef. (7 j. en 7 quadr.)

Drukkerij OLAERTS, Genk