

JEZUS! MARIA! JOZEF!



*Bid voor de zielerust van zaliger*  
**Augustinus RAMAEKERS**

echtgenoot van

**Maria-Clementina GEERDENS**

LID VAN DEN BOND VAN HET H. HART, VAN HET WERK  
VAN ST-JOZEF EN VAN ST-PIETERSLIEFDEWERK

geboren te Schuelen, den 19 Juli 1870, en godvruchtig  
overleden te Curingen, den 11 Mei 1935, voorzien van de  
genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Hij was een vurige vereerder van Jezus Heilig Hart en  
een trouwe dienaar van Maria, twee waarborgen van een  
zalige dood en van het eeuwig geluk: al kwam de dood  
dus spoedig en onverwacht, ze vond hem toch zeker niet  
onvoorbereid.

Door zijn echten eenvoud, zijne rondborstigheit en  
hartelijke opgeruimdheit, won hij ieders aching en was  
het een genoegen met hem te vertoeven. Daarom zal zijn  
aandenken in zegening blijven bij allen die hem kenden.

Hij was een liefdevol echtgenoot en een teedere zorg-  
zame vader voor zijne talrijke kinderen. Dezen bracht hij  
groot in deugd en eere, hen voorgaande niet enkel door  
woord, maar door het voorbeeld in het goede.

Dierbare echtgenote, lieve kinderen en bloedverwan-  
ten, ons scheiden zal u droevig en hard vallen, maar het  
is Gods wil waarbij wij ons moeten neerleggen en het is  
slechts een "tot weerziens in den hemel." Gedenkt mij  
bijzonder in uw gebed, ik zal voor u bidden en Gods  
troost en zegen over u afsmeeken.

*Mijn Jezus barmhartigheid!*

De plechtige lijkdienst met begrafenis zal plaats hebben  
in de parochiekerk te Curingen, op Dinsdag, 14 Mei 1935,  
om 9 ure.

BIJENKOMST AAN HET STERFHUIS, BAAN OP DIEST 89,  
OM HALF NEGEN.

Drukk. Dobbels, Hasselt



*O Goede en Allerwettige Jezus,*

Zie ik bij mijn knielende in uwe tegenwoordigheid, ik bid en smeek U met  
de grootste vurigheid van mijnen geest, dat gij U gewaardigt in mijn hart te  
duiken, lievedigste geestesvriend van Geloof, Hoop en Liefde, een waar betrou-  
wen over mijne zonden en eenen ster verzoeken wil om mij te heiligen, terwijl ik met  
grote aandoening en dankbaarheid bij mijzelven overweeg en in den geest  
aanschoof uwe vijf wonden, heilende voor oogen hetgeen de profeta David  
verdi in twee mood pleunt over Uzelven. O goede Jezus: *• Zij hebben mijne  
handen en voeten afgespleet en al mijne beenderen geteld. •* (Psalm 137)