

Aandenken aan

MEVROUW

Seraphina Ramaekers

weduwe van de heer

Jozef Vandervoort

(† 1982)

*Geboren te Sint-Lambrechts-Herk
op 10 augustus 1912 en overleden
te Hasselt op 14 mei 1994.*

*Omringd door uw kroost gleeed ge
stil van ons heen vader tegemoet.
Uw blik was steeds op Jezus gericht
uw Leidsman in hoop, geduld en
volharding in voortdurend gebed.
Uw liefde was altijd ongeveinsd.
Steeds ijverig in het goeddoen en
genegenheid voor ieder om U heen.
We zeggen nu geen vaarwel maar
tot zeer spoedig weerzien bij Hem.*

*Voor uw bliken van deelneming
danken U de families
RAMAEKERS en VANDEVOORT.*