

Dankbare herinnering aan

MEVROUW

PHILOMENA ROODHOOF

weduwe van de heer ALFONS MICHIELS
geboren te Seraing op 25 november 1898 en
godvruchtig overleden in het A.Z. St.-
Dimphna te Geel op zaterdag 11 juni 1988
Voorzien van de H.Sacramenten der zieken.

Wij zijn allen getroffen door het plotse
overlijden van moeder.

Zachtmoedig en vroom als ze was, hebben
we haar nooit horen klagen. Ook niet toen
het de laatste jaren met haar gezondheid
wat bergaf ging.

Lieve kinderen, we hebben onze gevoelens
nooit zo goed in woorden weten te uiten.
Toch hielden we van elkaar, en hebben
elkaar steeds bijgestaan en begrepen, zo-
wel in kwade als in mooie uren. Ook voor 10
jaar, toen vader ons veel te vroeg verliet,
hebben we er ons samen doorheen gesla-
gen, al was het niet gemakkelijk.

Ik ben nu eindelijk weer gelukkig met hem,
die ik nooit heb kunnen vergeten. Treur dus

niet te erg, want vanuit de hemel waken we
nu tesamen over jullie allen.

Lieve kleinkinderen, ik was steeds zo fier op
jullie. Ik vond het zo fijn als jullie me af en toe
eens kwamen opzoeken. Dan voelde ik dat
jullie me nog steeds graag zagen en jullie je
oude moemoe niet vergeten waren. Als en-
kelen van jullie dan je eigen kindjes mee-
brachten, en die me soms met een klein
geschenkje of een fotootje vanuit die kleine
handjes kwamen verrassen, was ik steeds
de koning te rijk en voelde ik hoe gelukkig ik
was met zoveel kinderen, klein- en achter-
kleinkinderen. Vergeet moemoe niet, en
denk maar: „ze is nu gelukkig tesamen met
vava die ze zo lang heeft moeten missen”.
Lieve familie, eens zien we elkaar weer.
Bid voor mij en blijf me gedenken.

De families ROODHOOF en MICHIELS
danken U voor uw gebed en de blijken van
deelneming.

Begrafenissen-funerarium Verstappen n.v.
Diestseweg 27 - 2440 Geel - Tel.014/58.84.65