



†  
Dankbare herinnering aan  
de Heer

**Albert Scevenels**  
echtgenoot van Mevrouw  
Madeleine Vandeloo

*Lid van Ziekenzorg  
en van het Broederschap van het H. Paterke van Hasselt.*

Geboren te Kuringen op 19 april 1928  
en godvruchtig overleden te Hasselt  
op 16 augustus 2000,  
gesterkt door het Sacrament der Zieken.

Plots heeft mijn broze hart begeven,  
het leven is een spoor op't zand  
ik ben dan, door de Geest gedreven,  
op d' "Andre Oever" aangeland.  
Nu ben ik heen, mijn goede kinderen  
de dood verzwindt-ontbindt-verslindt  
maar 'k hoor toch aller hart voortzindren  
bij Hem die ik voor altijd vind.  
De jaren gaan, de jaren komen  
als paarden in een snelle draf,  
van goedheid wist ik steeds te dromen,  
er klinkt "tot weerziens" bij mijn graf.  
Als we niet minnen zijn we nietig :  
bemindt elkaar dan meer en meer  
en blijft, spijs tranen, niet verdrietig  
wij vinden elkaar bij de Heer.

De familie dankt U voor uw medeleven.

---

DE BACKER-PUT, SINT-TRUDOPLEIN, HELCHTEREN - TEL. 011/60 55 60  
DRUKKERIJ DE STIJL, ZONHOVEN - TEL. 011/82 56 97