



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Louise SCEVENELS

weduwe van

De Heer Achille MOLEMANS

*Lid van de Orde der Albertisten,
van de Vereniging der
Krijgsgevangenen en Oorlogsinvaliden,
van de Vereniging der Ere-Onderofficieren
en van de Federatie van
Socialistische Gepensioneerden*

geboren te Hasselt op 19 november 1919
en aldaar overleden op 20 januari 1996,
voorzien van de genademiddelen
van haar kristelijke overtuiging.

Begraaf. PIERARDS, Hasselt - Tel. 011/ 21 24 40

Drukk. Vanderheyden - Tel. 011/ 81 57 50

*Eenvoudig, zacht zijt gij van ons
gegaan, lieve moeder.*

*Zonder de mensen rond jou te zeer
te bedroeven hebt gij dapper, in jezelf
gekeerd, uw laatste dagen gedragen.*

*Voor je kinderen en kleinkind had je
liefde en aandacht op overschot.*

Hiervoor zijn we jou allen dankbaar.

*Uw vreudevollige liefvallige verschijning
heeft je vele ware en trouwe
vrienden bezorgd.*

*In ieders hart en herinnering zal er
voor jou voor altijd een
grote ruimte zijn.*

*Dit is geen waar vaarwel,
je leeft nog steeds onder ons.*

Om uw gebed en blijken van
deelneming danken U

De families MOLEMANS en SCEVENELS.