



IN DE ZALIGE VREDE VAN KRISTUS
RUSTE VOOR EEUWIG DE ZIEL VAN
DE HEER

MARCEL SCEVENELS

echtgenoot van mevrouw

PHILOMENA VAN WYNSBERGHE

Oudstrijder 1940 - 1945.

Gepensioneerd rijkswachter.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Bestuurslid Vriendenkring.

Gouden Medaille in de Orde Leopold II.

Militair Ereteken 1e Klasse en 2e Klasse.

Herinneringsmedaille van de regering van
Zijne Majesteit Albert I.

Herinneringsmedaille van de oorlog 40 - 45
met 2 gekruiste sabels.

Geboren te Hasselt op 19 januari 1911
en overleden te Herentals
in het St.-Elisabethziekenhuis
op 28 januari 1977.

Voorzien van de H. Sakramenten der zieken.

Na vele maanden onmenselijk lijden is
Marcel van ons heengegaan, en de dood was
voor hem zeker een verlossing. Moedig en
gelaten heeft hij dag na dag gestreden te-
gen de ziekte, maar het mocht niet baten.

Beste vrouw, dank u voor uw grote liefde,
uw oneindig geduld, om uw kommer en zorg
voor mij. Moge de Heer het u aanrekenen !

Geliefde kinderen en kleinkinderen, vergeet
uw vader niet die al te vroeg van u moest
weggaan. Ik deed mijn best om u voor te
gaan, tracht mij na te volgen, dan zullen wij
zeker eens voor eeuwig samen zijn bij de
Heer.

Ook speciale dank aan dokters en verple-
gend personeel.

Gebed.

Wij bidden U Heer,
geef aan onze dierbare,
die in U geloofde,
die op U hoopte,
rust en vrede, geluk en vreugde zonder
einde.

Dat is de diepste wens uit het hart
van moeder, kinderen en kleinkinderen.
Een wens die gij voor altijd
in vervulling zult laten gaan.

Mevrouw

Marcel SCEVENELS-VAN WYNSBERGHE,
kinderen en kleinkinderen ;

De families

SCEVENELS, VAN WYNSBERGHE,
CUPERS en CALLAERTS ;

danken U om uw biddend en offerend
medeleven in onze rouw en hoop.

Aann. van begrafenissen J. Druyts - Eyckens
St.-Waldetrudisstr. 16 - Herentals - Tel. 21.21.56