

R. V. Ned.

738

VERHEFT UW OGEN ALTIJD
TOT DE GOD VAN BARMHARTIGHEID
BIJ HEM ALLEEN IS TROOST TE VINDEN



R. V. Ned.

746

HET GRAF IS MINDER TREURIG
WAAR DE CHISTELIJKE GODSDIENST WEENT,
WAARDE HOOP DER ONSTERFELIJKHEID STRAALT

JEZUS! MARIA! JOZEF!



Bid voor de ziel van zaliger

MARIA SCEVENELS,

echtgenote van

LEONARD VOS,

lid van de Bond v. h. H. Hart,

geboren te Luik, de 15 Augustus 1893 en schielijk in de Heer overled en in 't hospitaal, te Heusden, op 23 December 1949, voorzien van de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Van deze brave vrouw mag men in volle waarheid zeggen dat zij voorbeeldig was; voorbeeldig als echtgenote, voorbeeldig als moeder.

Zij heeft haar brood niet in ledigheid gegeten, want naast de vele zorgen van een moeder, heeft zij gedurende ruim 37 jaar in dienende liefde, haar beroep als vroedvrouw gewetensvol vervuld.

Dit is dan ook haar roem, haar eer, haar schone troost dat zij niet naar wereldse beginselen, maar in Gods-gnade haar dagen heeft geleefd.

Dierbare echtgenote en moeder, dagenlang hebben onze liefde en zorg U met de dood betwist: in kristelijke overtuiging en deemoed hebben we de Heer gebeden en gesmeekt om uw behoud. Het heeft niet zo' mogen zijn; ons broos menselijk verlangen is ijl gebleken in de open handen van God: Zijn heilige wil geschiede!

Dierbare echgenoot en kind troost U. Ik zeg U niet vaarwel maar tot weerziens in de Hemel.

Liefste Paula weest gij steeds een troost voor vader en denk aan mij in uwe gebeden en H. H. Communien.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Drukkerij „Moderna“ Heusden.

De familiën VOS, SCEVENELS, VANDERSTRAETEN
en HENDRIKX;

danken U voor de blijken van deelneming
betoond bij het afsterven van hun teer-
geliefde echtgenote, moeder, grootmoeder,
zuster, schoonzuster en familieid.