



*Bid voor de Ziel van Zaliger*

MEVROUW

**Maria-Hubertina SCEVENELS**

echtgenote van

**Mijnheer Ludovicus-Wilhelmus NELISSEN**

geboren te Kuringen, de 8 Mei 1878 en godvruchtig in de Heer overleden te St-Lambrechts-Herk, de 24 November 1953, voorzien van de laatste H. H. Sacramenten.

God had ons een onvergetelijke moeder gegeven. Thans heeft Hij haar terug tot zich genomen; maar in ons hart bewaren wij, onvergankelijk, de dankbare herinnering aan al het goede en schone dat zij in ons leven heeft gebracht.

In stille verborgen dienstvaardigheid, heeft zij zich weggeschonken, iedere dag en ieder ogenblik, jaar in, jaar uit, zonder ooit aan zich zelf te denken.

In de warme, hartelijke liefde, waarmee zij haar man en haar kinderen omgaf, voelde elk van hen, zich gelukkig en veilig.

Hard en vol zorgen is haar leven geweest; maar moedig als een waarlijk sterke vrouw, heeft zij haar zware plicht volbracht, nooit versagend, nooit vermoed, steeds met een opgewekt woord of een glimlach op de lippen, gesteund door haar diep oeloof en haar onwankelbaar betrouwen op God en zijn H. Moeder.

Wij vertrouwen dat zij nu, in Gods Vaderhuis de eeuwige rust heeft gevonden, samen met haar geliefde dochter.

Moeder nooit vergeten wij de heerlijke les van uw schoon, voorbeeldig leven. Wij blijven U indachtig in ons gebed.

O. L. Vrouw Troosteres der Bedrukten, bid voor ons.



VOOR DE GEBEDEN EN BLIJKEN VAN  
DEELNEMING DANKEN U VAN HARTE

**Mijnheer Ludovicus NELISSEN-SCEVENELS,  
kinderen en kleinkinderen.**

Drukkerij • HOOGER-OP • — Hasselt.