

5

AANDENKEN AAN

Mevrouw Martha SCEVENELS
echtgenote van de heer Jozef VANBRABANT

Geboren te Kuringen op 25 juli 1899 en
in de Heer ontslapen te Tuilt-Kuringen op
29 november 1975.

God, wij danken U
voor het leven van Martha Scevenels,
onze geliefde echtgenote, moeder, groot-
moeder en familielid.

Wij danken U
voor alles wat zij ons
in liefde heeft gegeven.

Wij bidden U,
dat het goede dat zij onder ons heeft
gedaan, niet verloren zal gaan, maar vrucht
mag dragen.

Laat haar nu bij U het Geluk en het
Leven vinden.

Zachtjes is ze heengegaan; omringd door
haar trouwe echtgenoot en kinderen die
haar, tijdens haar langdurige ziekte, door
hun behulpzaamheid en liefdeblijken heb-
ben bijgestaan.

"Al wat wij voor onze zieke gedaan heb-
ben, was aan Jezus zelf gedaan. Eeuwig
zullen onze dierbare overledenen ons daar-

voor dank weten."

{ uit: Kruisweg voor overledenen }

Diep kristelijk en gelovig heeft zij bij de
Heer steeds de steun gezocht om - spijs
de zware beproevingen die haar leven ge-
tekend hebben - blijmoedig en opgeruimd,
zonder klagen, haar levensopdracht te vol-
brengen. Haar maandelijkse ziekenkommu-
nie, tijdens haar tien jaren ziek-zijn, haar
dagelijks rozenhoedje gaven haar hiertoe
de kracht.

Nu is zij haar "Jongens" en al haar dier-
baren gaan vervoegen bij de Heer en samen
met hen zal zij ongetwijfeld onze voor-
spreekster zijn in afwachting van het weer-
zien... voor eeuwig.

**De families SCEVENELS, VANBRABANT,
HENDRIX en JANSSEN danken U voor Uw
gebed en blijken van deelneming.**

Drukk. Lieten-Dullers - Kermt Tel. 22.02.20

Begrafenissen Jamart - Kuringen