

Gedenk in uw vrome gebeden

DE HEER PAUL SCEVENELS

Stadswerkman

Oudstrijder - Krijgsgevangene 1940-1945

Sekretaris van C.C.O.D. Stadswerklieden

Voorzitter K.W.B. St. Martinus

echtgenoot van

MEVROUW MARIE LEONIE MEUWIS

geboren te Hasselt de 28 februari 1915 en
er godvruchtig in de Heer overleden de 17
december 1969, voorzien van de genade-
middelen van onze Moeder de H. Kerk.

Al komt de dood heel onverwacht men
mag haar niet vrezen als men steeds be-
reid is om voor de Heer te verschijnen.

Hij was 'n goed en eenvoudig mens, die
door zijn hulpvaardigheid steeds de ach-
ting genoot van de mensen.

Zijn geloof was eenvoudig, zijn vroom-
heid zonder vertoon, zijn werkijver onver-
moeid en zijn vriendschap ongeveinsd.

Dierbare echtgenote, liefste kinderen en
kleinkind, familieleden en vrienden, ik
weet dat uw droefheid groot is omwille
van mijn heengaan, doch troost U en
weest overtuigd dat mijn vrede en geluk
nu bij de Heer zonder einde is. Wees mij
steeds indachtig in uw gebeden, eens zul-
len wij samen terug verenigd zijn, om
nooit meer te scheiden.



Mevrouw Paul Scevenels-Meuwis ;
De heer en mevrouw
Maurice Scevenels-Nilis en zoontje ;
De families Scevenels, Meuwis, Cupers
en Hermans

danken U oprecht voor de gebe-
den en talrijke blijken van kriste-
lijke deelneming in hun diepe
rouw.