



Mater Dolorosa

Guido Reni pinxit.

P. T. Série B 5

God gaf, God nam ! Zijn H. Wil geschiedde !

†

*Tot dierbaar aandenken aan ons
teergeliefd Dochtertje*

Paula-Catharina SCEVENELS

geboren te Kuringen, den 17 Juli 1931, en godvruchtig
in den Heer overleden te Hasselt, den 3 Februari 1942,
voorzien van de laatste H. Sacramenten.

«'t Is een groot geluk jong en vlekkeloos te sterven ;
met ons gemoed willen wij dat maar moeilijk begrijpen,
maar het geloof leert het ons met zekerheid.» (Lacor.)

Gelijk een blanke bloem, die op den altaar staat,
Daar siert een korte tijd en dan teneder slaat,
Zóó bloemdet en bloedet gij,
Eilaas ! en 't is voorbij !
God gaf haar ons,
God nam haar ons,
Gods name zij geprezen,
Zij was wel bij ons,
Ging heen van ons,
't Was beter in den hemel.
Daar blijft zij ons,
Daar wacht zij ons,
Daar zien wij eens haar weder. G. G.

Vaartwel lieve ouders, broertjes en zusjes, troost
U, eens zien wij elkander weder.

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis,
zal plaats hebben in de parochiekerk van Kermt, op
Vrijdag 6 Februari 1942, te 9 1/2 uur.

Vergadering, Kiezels op Zolder, N^o 25, om 9 uur.