

Jezus - Maria - Jozef

Gedenk bij de H. Eucharistieviering en in uw
vrome gebeden, zaliger

MEVROUW

**YVONNE, ANNA, MARIA
SCEVENELS**

echtgenote van de heer

**Hendrik, Petrus, Hubertus
POELMANS**

Lid van de Bond van het H. Hart en de Haardgilde.
Geboren te Bocholt op 10 augustus 1922 en
godvruchtig in de Heer overleden te Hechtel op
21 juli 1969, meermaals gesterkt door de gena-
demiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Zalig die niet ongeregeld aan aardse goede-
ren zijn gehecht: want hun behoort het rijk der
hemelen.

Zalig de zachtmoedigen; want ze zullen het
beloofde land bezitten.

Zalig die wenen; want ze zullen worden
getroost.

Zalig die vurig verlangen naar ware heilig-
heid; want ze zullen worden verzadigd.

Zalig de barmhartigen; want ze zullen barm-
hartigheid ondervinden.

Zalig de zuiveren van hart; want ze zullen
God zien,

Zalig de vreedzamen; want ze zullen kinde-
ren van God worden genoemd.

Zij gaf zich heel haar leven lang voor echtge-
noot en kinderen. Zij gaf ook haar hart aan armen

en ongelukkigen. In beproeving en ziekte heeft
zij steeds weer toevlucht genomen tot het H. Hart
van Jezus en Maria; zij gaf een voorbeeld van
zelfvergeten offerliefde en in 't lijden was ze
zeer verduelig. Zij gaf tenslotte haar ziel aan God.

Dierbare echtgenoot en kinderen, ik ben U
zeer dankbaar voor de innige liefde en de tedere
zorgen waarmede ge mijn ziekbed hebt omringd;
dierbare familieleden en vrienden, hartelijk dank
voor uw trouwe genegenheid.

Ik zeg U geen vaarwel; tracht mijn voorbeeld
van christelijke geloofsovertuiging en levensmoed
na te volgen; we zullen elkander weerzien in
't volmaakt geluk van de Eeuwige Godsaan-
schouwing.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U!

Zoet hart van Maria, wees mijn heil!

De familiën

POELMANS en SCEVENELS

danken U hartelijk voor Uw ge-
beden en blijken van christelijke
deelneming.