

Dankbaar aandenken aan

De heer

## **Willy Schevenels**

Echtgenoot van mevrouw

**Josée Clemens**



Geboren te Lanaken op 2 april 1942 en godvruchtig in de Heer overleden in het St.-Jansziekenhuis te Genk op 14 maart 2002, gesterkt door de Heilige Sacramenten.

Toen was het tijd om in te zien dat deze strijd niet viel te winnen, en wie goed keek zag hoe vanbinnen strijdbaarheid voor liefde week.

Lieve echtgenote, kinderen en mijn allerliefste oogappel Sara, eenvoudig heb ik getracht bij u gelukkig te zijn en de vreugde van het leven te delen. Samen dragen wij ook de pijn, tot wij de bekroning krijgen uit Gods hand. Bij de Heer blijf ik u nabij. Tot weerziens.

**De familie dankt U voor uw gebed en uw blijken van medeleven.**

---

Begrafenissen en drukwerk nv P. Thijs, Zonhoven  
Tel.011/81.30.46