

Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Henrica SCHEVERNELS

weduwe van de heer

Jozef MAEX († 1972)

Lid van meerdere godvruchtige genootschappen

geboren te Zonhoven op 14 juni 1903 en aldaar
godvruchtig in de Heer overleden op 9 maart
1982, gesterkt door de Heilige Sakramenten.

Liefde kent haar eigen diepte niet
dan op het uur van scheiding.

Een lieve, stille, dappere moeder
is gestorven . . . om eeuwig te leven.

Kleuren spreken nu heel zacht aan.

Klokken luiden, en verkondigen iets

wat ze niet kunnen verwoorden :

« Moeteke, uw dankbaar aandenken

staat gegrift in ons hart

als een stevig monument

dat storm en wind trotseert ».

Kaarsen branden, hun vlammen getuigen

dat « sterven . . . « leven » is.

Bloemen geschikt in kronen

liggen rustig en nederig

als vertaling van een leven vol geur en kleur.

Woorden worden fluisterend gesproken

en een gezang heel zacht gezongen

om de dankbaarheid geen pijn te doen.

Mensen voelen mee in traan,
in handgebaar en lieve woorden.

En bij alle droefheid is er dan de

Blijde Boodschap van Hem die « leven » is :

« Wie in Mij gelooft zal leven . . . ».

Heilig Paterke . . .

Sint-Jozef . . .

Lieve Vrouwke van Banneux . . .

kent gij mij nog ?

**De families SCHEVERNELS, MAEX,
GIJBELS en DEFERME,
danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.**

Funerarium Nenczl, Zonhoven -
Druk. L. Jans, Zonhoven