

Dank u Jef voor alles, in jou hebben we
nu een voorspreker bij Hem die de
volmaakte liefde is, onze Heiland.
Rust nu zacht bij Hem.

(Naar Phil Bosmans, zijn grote vriend)

*Querido amigo José:
Te damos gracias por tu amistad y cariño.
Siempre lograste entendernos,
ser uno de los nuestros.
Seguiremos sembrando tu amor en
nuestras tierras latinas.*

De familie en zijn medebroeders danken u
voor uw steun, gebed en medeleven.



Liefdevol
aandenken aan

Pater

Jef
Schevernels

*Salvatoriaan
Priester gewijd in 1967 te Hamont
Missionaris in Venezuela
Stichter "Bond zonder Naam"
in Latijns Amerika
Lid van de raad van bestuur van de
Salvatoriaanse Hulpactie
Pastoraal vrijwilliger gevangenis Leuven*

Hij werd geboren te Zonhoven op
24 maart 1940 en is overleden in het
Salvatorziekenhuis te Hasselt
op 21 februari 2009, gesterkt
door het sacrament van de zieken.

*'Daar alleen kan liefde wonen.
Daar alleen is 't leven zoet.
Waar men stil en ongedwongen
alles voor elkander doet.'*

Dit was Jef zijn lijfspreuk en zo leefde hij ook,
als één van die gewone mensen, wondere
mensen, die geen naam hebben, die niet in
kranten en journaals vernoemd worden,
omdat ze gewoon zijn wat ze zijn, dagelijks
in de weer voor anderen.

Dank u Jef, voor de mens die je was,
voor jouw deel van de stroom van liefde,
die nu verder in stilte over de wereld gaat.

Je was een oase in onze woestijn.
Je was een ster in onze nacht.
Je blijft een long, waarlangs onze wereld
nog ademen kan.

Je was één van die engelen, die God op aarde
heeft achtergelaten, om voor mensen en in
het bijzonder je familie, je medebroeders,
je echtparen en gevangenen het leven een
beetje leefbaar te maken, in het verre
Venezuela, maar ook hier bij ons.