

VROOM AANDENKEN AAN

Julien STEYLS

Lid van verschillende
godvruchtige genootschappen

weduwnaar van

Elisabeth BAMPS

geboren te Wimmertingen op 15 april 1900
en godvruchtig in de Heer overleden in de
Salvatorkliniek te Hasselt op 21 maart
1981, voorzien van de genademiddelen van
onze Moeder de H. Kerk.

Rechtschapen, vroom en levenslustig... zo
was deze sympatieke man.

Juul ging recht door zee, deed wel en keek
niet om. Hij diende God, zijn Heer en Va-
der door te doen wat hem geboden was ;
hij hield van de kerk en bad graag. Hij kon
genieten van het leven, van zijn werk en
van de natuur.

Graag hielp hij wie hij kon.

«Kom, goede en trouwe dienaar, treed bin-
nen in het rijk van mijn Vader, in de eeuwi-
ge vreugde van de hemel».

Dat alles wat hem heilig was moge ge-
eerbiedigd worden door hen die na hem
komen en dat zijn kinderen en kleinkinde-
ren zijn herinnering in ere houden. Hij zal
voor hen, bij God, ten beste spreken.



De families STEYLS, BAMPS,
VELTJENS en CORNELISSEN

danken U voor de gebeden en
blijken van kristelijke deelne-
ming in hun rouw.