

Dankbaar aandenken aan

DE JONGE HEER

**Guido VAES**

Oud Chiro-leider

Lid van het Maria-Legioen

geboren te Hasselt op 5 april 1956 en god-  
vruchtig in de Heer overleden op 2 april 1981,  
gesterkt door de Heilige Sakramenten.

**De families VAES, CELUS,  
SCHEVERNELS en GIJBELS,  
danken U voor uw gebeden  
en blijken van deelneming.**

Je kinderen zijn je kinderen niet  
Ze zijn de zonen en de dochteren van  
's levens hunkering naar zichzelf  
Ze komen door je, maar zijn niet van je,  
en hoewel ze bij je zijn  
behoren ze je niet toe.

Kahlil Gibran (De Profeet).

Guido, je was als een vrucht, een zachte kern,  
met harde schaal.  
Je liep storm tegen het leven. Want het leven  
scheen je hard en meedogenloos, egoïstisch  
en schijnheilig.  
Eenvoudig waren je aanspraken in dit leven,  
waartegen je je inkapselde in eenzame  
geslotenheid, eenzaam met je vrienden in de  
menigte.

Je ouders waren diep bezorgd om jou.  
Ze bewaren als in een schrijn de herinnerin-  
gen aan je ware aard, de zachte kern van  
jezelf. Dit zal hen een troost blijven in dit  
leven. Zij zullen je missen.  
Maar in hechte verbondenheid met elkaar en  
met Gods hulp en die van Maria, de Moeder  
Gods, zullen ze deze harde slag van jouw  
heengaan opvangen.  
Ze zullen je in hun hart meedragen voor het  
verdere leven.  
Ook je vrienden zullen je gedenken  
je stille leven, je stille dood.

Begr. Nenczl - Zonhoven - Drukk. L. Jans