

Dierbaar aandenken aan de Heer

## **Marcel VALKENEERS**

echtgenoot van Mevrouw

**Marie-Jeanne VAN de MAELE**

lid van de L.J.V.

geboren te Genk op 5 april 1941 en  
aldaar ingevolge een smartelijk on-  
geval overleden op 28 maart 1984,  
gezalfd met de H. Olie.

---

Voor onze lieve papa,

...plotseling is onze papa heengegaan,  
brutaal weggerukt uit ons midden.  
Zijn vreselijk einde had hij niet verdiend.  
Papa was toch nog zo jong... en beresterk.  
Zijn nooit aflatende toewijding en ijver  
deed ons dikwijls met trots opkijken en  
zeggen : ... «ja... dat is ONZE papa».  
Hij was de éénvoud zelve en zijn nuchtere  
kijk op de dingen zal voor ons steeds  
een wijze levensles zijn.

Zijn boeiende verhalen over het werk in de  
mijn, de jacht en het leven vroeger op de  
boerderij zullen we erg missen. Hij kon  
immers vertellen als geen ander.  
Wij bidden voor ons mama... zij waren nog  
altijd even verliefd als 22 jaar geleden.  
Er zijn geen woorden voor om duidelijk te  
maken hoe wij ons voelen. Nu trekt papa  
over weidse velden en heidevlakten, langs  
bossen en grachten, op zoek naar enkele  
konijntjes, hazen en fazanten.  
Eén zaak troost ons : papa waakt verder  
over ons en over mama.  
Eéns zullen wij hem terugzien.

Van zijn Valkskes :  
Carine, Luc, Guy, Carla, Anneke.

Lieve man, ik kan U niet zeggen hoe zwaar  
het voor mij is. Ik dank U voor uw grote  
liefde en steun die ik altijd ontvangen mocht.  
Met trots en veel liefde blijf ik aan U denken  
en we bidden dat ge niet teveel geleden hebt.  
Ik kan geen andere afscheidswaarderen beden-  
ken, maar ge weet wat ik voor U voel.  
Wij allen hopen op 'n wederzien.  
Veel liefs van de kinderen en uw lieve  
vrouw. (B)

De families VALKENEERS en  
VAN de MAELE

danken U voor uw gebeden en  
blijken van innige deelneming.

---

Drukk. Cornelissen, Genk  
Begraf. Rerren, Waterschei - tel. 38.29.17