



Dankbaar aandenken aan

de heer
Bernard VAN DE VEL

echtgenoot van mevrouw
Chris PEETERS

Geboren te Vorselaar op 8 januari 1957
en overleden in het A.Z. Jan-Portaals te Vilvoorde
op 15 juli 2005.

Voorzien van de Sacramenten der zieken.

Lid van Harmonie Verbroedering,
Mountainbikeclub M.B. Vorselaar
en Supportersclub Bart en Geert Wellens.

Vokke,
Hoe kon dit nu gebeuren? Jij die altijd blaakte van
gezondheid en vol levensvreugde en energie zat.
Wat moet ons moeke nu zonder jou? Eerst haar broer
en nu jij. Jullie hadden zoveel aan mekaar en zagen
elkaar ontzettend graag. En dat gevoel is de laatste
maanden alleen maar versterkt!

Jij die altijd lachend door het leven ging. Spijtig genoeg
hebben we je dat de laatste weken niet veel meer zien
doen, omdat je te veel pijn had en véél te moe was. De
enige die nog een glimlach op je gezicht kon toveren was
je "kleine schat", je grote lieveling.

Ook aan de cyclocross kon je je wel een beetje
optrekken. Samen met den Tom en de rest van de bende
uit volle borst supporteren. Zelfs in het ziekenhuis met
je pet van de Wellens op!

En dan ons huis, waar je nog zoveel aan gewerkt hebt,
zelfs tussen je "slechte dagen" door. Nu zullen we het zo
goed en zo kwaad mogelijk zelf proberen af te maken.

Je was door iedereen even graag gezien, zowel door je
familie, als door je weekendvrienden en vele andere
vrienden. Samen fietsen of wandelen of gewoon gezellig
een pintje pakken.

Dat wij nooit meer samen met zijn vijfen op vakantie
kunnen...

Wat zullen we dat allemaal missen!

Maar het belangrijkste is dat we elkaar ontzettend
graag zagen en dat we je nooit zullen vergeten! Jij bent
voor altijd bij ons.

Moeke, Sally en Tom

Vokke,

Kan ik nu nooit meer samen met jou naar 't caravan-
neke gaan? Zal ik jou nooit meer zien? Hoe kan ik dat
met mijn kleine verstandje nu begrijpen? Jij was mijn
allerbeste vriend. 's Avonds voor ik ga slapen zal ik
proberen om jou te zoeken tussen al die andere sterren
aan de hemel, want ze zeggen dat degene die het
hardste schijnt, jij dat nu geworden bent...

Ik zal je nooit vergeten en door al die mooie foto's van
ons zal ik jou ook altijd blijven herinneren.

Dikke kussen en knuffels, Nyah