

Biddend gedenken wij



DE HEER

Frans VAN OLMEN

Echtgenoot van mevrouw

Louisa MICHIELS

Geboren te Olen op 18 maart 1939 en godvruchtig overleden in de St. Elisabeth-kliniek te Herentals op 27 januari 1982, gesterkt door het H.Sakrament der zieken.

Lid van de Ruitervereniging „St. Joris” Larum – Geel.

Het leven is soms zo onbegrijpelijk. Jaren lang leeft gij samen, deelt gij samen vreugde en pijn, werkt gij samen voor uw gezin, maakt gij plannen voor de toekomst en dan dat onverwachte einde. In de bloei van zijn leven, nog geen 43 jaar oud, werd deze goede, brave echtgenoot en liefdevolle vader weggerukt van zijn gezin, dat hem nog zo nodig had, en van zijn

talrijke familieleden en vrienden. Met de psalmist kunnen we zeggen : „ Ons leven breekt af als een droom in de ochtend, kortstondig is het als gras op het veld . . . en snel komt het uur van vertrekken” (Ps90) Midden onze droefheid vinden we troost als wij terugdenken aan zijn toewijding en zorg, ingegeven door zijn liefde voor zijn echtgenote en kinderen.

In deze droevige omstandigheden richten wij ons ook tot God, onze Vader. Hij alleen kan de smart van dit verlies enigzins verzachten.

Dierbare echtgenote en kinderen, wij hebben gelukkig met elkaar geleefd.

Dank voor de liefde die ik mocht onder- vinden, voor alles wat gij voor mij zijt geweest en hebt gedaan.

Troost U want ik blijf met u verenigd en voor u zorgen tot wij eens, voor altijd, met elkaar samen zullen zijn in de hemel. Dierbare vader, broers en zusters, famili- leden en vrienden, vergeet mij niet in uw gebed.

De families VAN OLMEN, MICHIELS, BRONCKAERTS en 'T SYEN danken U voor uw gebed en voor de blij- ken van kristelijke deelneming.

Aann. begr. Tielemans-Nevelsteen Geel
Druk. C. Mertens-Moons O.L.Vr.-Olen