



Dankbare herinnering aan

MEVROUW  
*Philomène* VANWYNSBERGHE

weduwe van de heer  
Marcel SCEVENELS

Geboren te Antwerpen  
op 7 augustus 1923  
en godvruchtig overleden in het  
Sint - Elisabethziekenhuis te Herentals  
op 27 september 1991.  
Voorzien van de H. Sacram. der zieken.  
Lid van de Christelijke Gepensioneerden.

Moeder,  
de dag dat je ons verlaat  
hoop ik  
dat de regen zich vermengt  
met onze tranen  
onze zielepijn zich stort  
over de granen  
zodat jouw naam  
voor ons, vooraltijd  
in het wassen  
van de veldgewassen  
zal geschreven zijn.

Met speciale dank aan de  
verpleegsters van het Wit-Gele Kruis  
en haar burens Francine en Dolf.

De familie dankt U voor  
uw gebeden en blijken  
van deelneming.

Paul Druyts 014 - 21.21.56.