



Liefdevol aandenken aan

Madeleine Van de Loo  
echtgenote van wijlen  
Albert Scevenels

\* Zonhoven, 13 augustus 1926

† Overpelt, 26 mei 2011

Dank u voor uw medeleven  
en uw steun.

Als ik zo oud geworden ben  
dat ik geen mens meer herken  
en niet eens jouw naam nog weet  
pak dan mijn hand heel even beet  
en zeg me zo gedag.

Laat me voelen dat je me graag mag.  
Wellicht herken ik dat gevoel  
dat ik voor iemand, iemand ben.

Herinner mij,  
maar niet in mijn sombere dagen.  
Herinner mij,  
in de stralende zon.  
Hoe ik was en wat ik zei,  
toen ik nog alles kon.